

HEKSENJACHT

GA MET *Cornelia* OP

Stadhuis - Marktpllein
Pen / potlood
2,5 km

Zoektocht in de Nieuwpoortse binnenstad

€ 1,50 + aandenken!



Hallo! Ik ben Cornelia.

Ga je mee met mij op heksenjacht door Nieuwpoort? Onze tocht gaat langs kleine steegjes en verborgen hoekjes.

Onderweg heb ik tal van leuke opdrachten en interessante weetjes. Zo leer je meer over een minder fraai stukje Nieuwpoortse geschiedenis: Jeanne Panne, dé 'heks' van Nieuwpoort.



Verzamel de letters, kraak de code van het heksenlot en verdien een medaillon.

Cornelia is een meisje met bijzondere fascinatie voor heksen en mysterie. Samen met haar rosse kat Melinda beleeft ze leuke en leerrijke avonturen.

Ze hoorde dat Nieuwpoort een naar heksenverleden heeft. In de eerste helft van de 17e eeuw werden er niet minder dan 17 heksen (mannen én vrouwen) terechtgesteld.

De nieuwsgierigheid van Cornelia is gewekt. De jouwe ook? Ga je mee met Cornelia op heksenjacht om dit duister stukje Nieuwpoortse geschiedenis te verkennen?



v.u. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktpllein 7, 8620 Nieuwpoort

NAAM EN VOORNAAM

LEEFTIJD

TELEFOONNUMMER

E-MAIL

Breng deze strook met het gevonden woord binnen bij Toerisme Nieuwpoort en ontvang een leuk aandenken!

Toerisme Nieuwpoort-Stad,
Marktpllein 7, 8620 Nieuwpoort, tel. 058 22 44 20

Toerisme Nieuwpoort-Bad,
Hendrikaplein 11, 8620 Nieuwpoort, tel. 058 23 39 23

Puzzelen maar!

K	A	T	E	R	E	D	N	O	D	B	B
T	C	N	E	K	U	E	R	P	S	L	I
O	R	A	A	N	E	V	O	T	E	I	J
V	K	R	U	I	D	E	N	O	O	K	G
E	D	U	I	V	E	L	T	R	N	S	E
R	B	R	A	N	D	S	T	A	P	E	L
D	N	E	L	W	N	B	E	Z	E	M	O
R	E	I	R	E	G	I	T	F	I	G	O
A	T	A	D	S	P	I	N	R	A	G	F
N	T	D	V	O	G	E	L	S	P	I	N
K	A	A	R	E	Z	J	I	F	E	O	H
P	R	K	E	O	K	N	E	S	K	E	H

BEZEM - BIJGELOOF - BLIKSEM - BRANDSTAPEL - DONDER - DUIVEL - GIFTIG
HEKSENKOEK - HOEFIJZER - KATER - KRUIDEN - PADDENSTOEL - RATTEN
SPINRAG - SPREUKEN - TOVENAAR - TOVERDRANK - VOGELSPIN - WRAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

START



1 Op het Marktplaatsplein werden tussen 1602 en 1652 maar liefst 17 mannen en vrouwen op de brandstapel ter dood veroordeeld. Waren dat échte heksen? Of waren zij het slachtoffer van roddels, jaloezie of angst voor het onbekende?

Bij de centrale boom is een grote gedenkplaat op de grond te zien, met vermelding dat Nieuwpoort de stadsrechten kreeg in 1163.

Kun jij achterhalen wie deze keure schonk?

_____ 1

2 Ga binnen in de kerk via de ingang in de Kerkstraat.

Boven de toegangsdeur hangt een groot schilderij dat de 'Slag bij Nieuwpoort' in 1600 weergeeft. De Spanjaarden waren hier aan de macht en de Nederlanders wilden de stad in handen krijgen.

Joanna De Deyster, die later Jeanne Panne zou genoemd worden, was toen 7 jaar oud. De sfeer in de stad was duister. Er was honger en afgunst. Mendoza, de Spaanse aanvoerder moest uiteindelijk het onderspit delven.

Hoe heette de Spaanse aanvoerder ook al weer?

_____ 2

3 Ga buiten langs de hoofdingang en wandel links om de hoek. Daar zie je een oude ronde zuil die vroeger tot de kerk behoorde. In deze O.L.Vrouwekerk, die reeds in 1171 vernoemd werd, trouwde Joanna De Deyster met Jan Panne. Daardoor kreeg zij de naam 'Jeanne Panne'.

Het tekstplaatje op deze zuil vermeldt Pastoor Augustijn. Wat is zijn achternaam?

_____ 3

4 We wandelen verder door het park rond de kerk en volgen de Willem De Roolaan.

Opdracht: Tel alle wilde kastanjebomen langs deze straatzijde, want bij de 46^{ste} kastanjeboom zal je de straat moeten oversteken voor een volgende vraag.

Nu even aandachtig zijn! We zoeken de naam van de eerste straat die we oversteken. Deze heilige werd aanbeden door de schutters. De vader van Jeanne was zo'n schutter. Hij hoopte de hoofdvogel af te schieten bij de schuttersgilde.

Hoe heet deze heilige? Sint...

_____ 4

5 Ben je nu aan de 46^{ste} kastanjeboom aangekomen? Steek dan de straat voorzichtig over. In een driehoekig stadsparkje vind je een standbeeld van Jeanne Panne.

Hier wordt ze als een echte 'heks' voorgesteld, terwijl ze eigenlijk een heel wijze vrouw was. Ze kon lezen en schrijven en wist heel veel over kruiden.

Hoe heet de Poolse kunstenaar van dit werk?

_____ 5

6 Steek opnieuw de straat over. Aan de overzijde van dit stadstuintje zie je de 'Duvetorre'. Oorspronkelijk was dit de toren van de tweede parochiekerk van de stad, later een waterkasteel. Volgens oude verhalen kwam Jeanne Panne hier in de tuin dansen met de duivel ...

Aan de voorzijde hangt een gedenkteken van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Bovenaan staat een Latijnse tekst.

Wat is het eerste woord van deze tekst?

_____ 6

7 We volgen de aangeduide weg op ons stadsplan en slaan links de Langestraat in. Aan de hoek met de Arsenaalstraat zien we in een laag muurtje een naamplaat. Hier was vroeger de brouwerij 'De Sleutel' en later een klooster gevestigd.

Hoe heet deze hoek?

_____ 7

8 We volgen verder de Langestraat en vinden rechts een oud geklasseerd gebouw met trappen aan de voorgevel, waar nu de Dienst Preventie gevestigd is. Vroeger was dit het Stadhuis.

De vader van Jeanne Panne, Jan De Deyster was hier vroeger schepen. Hij was een rijk man die kon lezen, schrijven en veel over kruiden wist. Toen Jeanne 10 jaar oud was, werd haar vader als 'heks' op de brandstapel ter dood veroordeeld.

Wie maakte het beeldhouwwerk boven de ingang?

PIETER _____ 8

9 Volg het plan en sla links de Recollettenstraat in. Rechts zie je de restanten van het vroegere klooster, nu prachtig gerestaureerd. Toen Jeanne leefde, woonden hier paters.

Zij leed aan vallende ziekte en daarom dacht men dat de duivel in haar 'woonde'. Eén bepaalde pater was bekend als duiveluitdrijver en bezocht Jeanne in de gevangenis.

Wat is de naam van deze pater?

_____ 9

10 In diezelfde straat, op het hoogste punt, ook aan je rechterkant, was vroeger de bakkerij van Jeanne en Jan Panne. Ze verkocht hier brood en kruidenkoeken. Ze wist goed welke kruiden hielpen bij bepaalde kwaaltjes en zo hielp ze vele mensen.

De bakkerij lag op de hoek van de Recollettenstraat en een ander klein straatje.

Wat is de naam van dit straatje?

_____ 10 STRAAT



11 Op het einde van deze straat komen we terug op het Marktplaatsplein. In 2012 vond de burgemeester van Nieuwpoort het beschamend dat er in zijn stad zoveel mensen onschuldig ter dood veroordeeld waren. Daarom bood de stad hen zijn verontschuldiging aan.

Het gedenkbord hangt naast de inkomdeur van de Stadszalen.

Zoek de naam van de heks die de hoogste leeftijd had toen ze stierf.

_____ 11



Vul het gevonden woord in en kraak het heksenlot!

