

Nieuwpoort-Bad

10,3 km

WISTJEDATJES WANDELING

Nieuwpoort zit boordevol kleine verhalen. Via deze suggestieroute op het wandelnetwerk Westkust ga je op stap in Nieuwpoort en krijg je onderweg de leukste wistjedatjes mee.

We starten de route bij de Veerboot met oversteek naar het Natuureservaat De IJzermondig. Je wandelt hiervoor langs centrum Ysara/schildpad van Jan Fabre tot de promenade en verder tot aan het ponton van de Veerboot.

Het veer vaart tijdens de vakanties en tijdens de weekends van 9.30 tot 12.40 u en opnieuw vanaf 13.30 tot 19.50 u. (De veerboot geldt als openbaar vervoer waarop het dragen van een mondmasker verplicht is.)

Je volgt de rode bordjes met de knooppunten van het wandelnetwerk. Veel plezier!

- 85 → 6 → 77 → 3 → 1 → 99
- 98 → 88 → 86 → 87 → 84 → 85



€ 8 / kaart



A

Wist je dat...

...de overzetboot "De Nieuwe Visie" heet?

Het is een ontwerp van Belgisch kunstenaar Roger Raveel. Na WO II deden heel wat kunstenaars afstand van de gevestigde opvattingen omtrent figuratie en expressionisme, dit leidde tot een nieuwe visie. Zo ook bij Roger Raveel, die hier z'n inspiratie haalde voor het beschilderen van de veerboot.

B

Wist je dat...

...er in het natuurreservaat een heuse vinvis begraven ligt?

De vinvis spoelde aan op 19 september 1984 en werd tijdelijk hier begraven. Het skelet zou na verloop van tijd naar een museum gaan, maar het is nooit meer opgegraven en ligt er dus nog steeds.

C

Weet je waarom...

...zeehonden uitrusten in het natuurreservaat?

Ze houden van de zandbanken en het ondiepe water evenals de rust en stilte voor ze opnieuw het wijde sop kiezen.



D

Weet je waarom...

...dit restaurant "De Vierboete" heet?

De naam verwijst naar de vuurtoren "De Vierboete" en komt van de Franse uitdrukking "bouter le feu" wat staat voor "vuur stoken". Het restaurant ligt nu in de buurt waar de eerste grote Vierboete/vuurtoren stond.



E

Wist je dat...

...Nieuwpoort de grootste jachthaven van Noord-Europa heeft?

De jachthaven telt bijna 2.000 ligplaatsen en wordt in komende jaren nog uitgebreid met 500 extra ligplaatsen.



F

Weet je waarom...

...Koning Albert I hier op z'n paard zit?

Een paard maakt van een standbeeld een ruitersstandbeeld. De toeschouwers worden gedwongen omhoog te kijken. In Nieuwpoort kijken ze op naar de visionaire vorst, die het niet moest hebben van zijn kroon of helm. Bijkomend weetje: eigenlijk hield koning Albert I niet zo van paarden, hij had het meer voor auto's en vliegtuigen.

G

Rondom De Ganzepoot staan tal van monumenten en herdenkingsplaten gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog. Ééntje herdenkt de compagnie Les Sapeurs-Pontoniers.

Weet jij wie ze waren?

De compagnie 'Sapeurs-Pontoniers' stond in voor het onderhoud van de sluisen van het Belgische front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij herstelden de sluisen wanneer ze aangevallen werden door de Duitsers zodat de onderwaterzetting in stand kon blijven.



H

Weet jij waar...

...het woord 'vismijn' vandaan komt?

Vroeger gebeurde de verkoop van de vis door het roepen van 'mijn', vandaar de term vismijn. Nu gebeurt de veiling aan de hand van een elektronische klok.



I

Weet jij wat... de functie is van de Nieuwpoortbankboei?

Dat is een baken op zee om een plaats van gevaar aan te duiden. Dit is een oud exemplaar dat nog op gaslicht werkte.

Wist je dat... de boompjes die de promenade sieren een speciale soort zijn?

Het zijn steeneiken. Deze blijven in de winter groen en zijn bestand tegen de zilte zeewind.



J

Weet jij...

...welk kunstwerk je ziet op de Kromme Hoek?

Le Vent Souffle où il veut van Daniël Buren. De kunstenaar wou de illusie van een bos wekken. Dit kunstwerk kwam er naar aanleiding van de Kunsttriënale Beaufort in 2009.

K

Weet je hoe...

...het Prins Mauritspark in de Nieuwpoortse volksmond wordt genoemd?

Het 'keunepark' omdat het vroeger vol zat met, jawel, konijntjes of 'keuntjes'.

L

Wist je dat...

...de palen met wit geschilderde top in de havengeul 'dukdalf' heten?

Een dukdalf is bestemd om schepen aan vast te maken. De naam komt van de Hertog van Alva, le Duc d'Alve. Hij plaatste deze hier om z'n schepen te laten aanmeren waarmee hij uit Spanje kwam om de Inquisitie uit te voeren.

Er is echter nog een ander dubbelzinnig verhaal dat de ronde doet: De hertog liet gevangengenomen geuzen bij laag water aan deze aanmeerpalen vastbinden, zodat zij door het langzaam opkomend tij een verschrikkelijke verdrinkingsdood stierven. Zo dwong hij hen tot bekentenissen. De Geuzen hoopten op het omgekeerde; zij wensten Hertog van Alva dood. Net zoals ze hun touwen om de aanmeerpalen gooiden, wensten ze een touw om de nek van de Hertog van Alva. Daarbij lijken de aanmeerpalen, wit van boven en donker van onder, verdacht veel op de kleurencombinatie van Alva's kleding. De Spaanse hertog droeg doorgaans een zwarte outfit, maar rond zijn nek zat een witte kraag.. Dus daarom: dukdalf.

M



Weet jij wat...

...die hondjes op de dukdalven doen nabij het centrum van Sport Vlaanderen?

Dit keramisch beeld, Pluto genaamd, van Jan Smekens kijkt uit naar de verbaasde voorbijgangers. Het hondje symboliseert de brute omgang van zeelui met dieren en het verwaarlozen ervan. Naar verluidt gaf het hondje de aanzet tot kunst in de havengeul en tot de Kunsttriënale Beaufort. Het hondje denkt er het zijne van, maar ondertussen heeft hij gezelschap gekregen en is hij minder eenzaam...